

Achtergrondartikel uit het ND:

Door [Wim Houtman](#), zaterdag 6 mei 2023 om 13:49 aangepast 8 mei 2023 06:36

## **‘Geroepen om te dienen’. Dit is de tekst van de preek van aartsbisschop Justin Welby tijdens de kroning**

‘Jezus riep een koninkrijk uit waarin dit de onveranderlijke regel is: met het privilege van macht komt de plicht om te dienen.’ Hieronder de tekst van de preek van aartsbisschop Justin Welby bij de kroning van Charles III.



Het moment waarop aartsbisschop Justin Welby de nieuwe koning kroont: ‘We kronen vandaag een koning op te dienen.’beeld afp /Jonathan Brady

LONDEN

We zijn hier om een koning te kronen en we kronen een koning om te dienen.

Wat vandaag gegeven wordt, is winst voor iedereen. Want Jezus Christus kondigde een koninkrijk aan waarin de armen en onderdrukten bevrijd worden van de ketenen van onrecht. De blinden zien. De verslagenen en gebrokenen van hart worden geheeld.

tekst loopt door onder de advertentie

Dat koninkrijk stelt de doelen voor alle rechtvaardige overheden, voor alle gezag. En het koninkrijk geeft ook de middelen aan voor alle overheden en gezag. Want Jezus grijpt de macht niet en maakt geen aanspraak op status.

De koning der koningen, Jezus Christus, werd gezalfd niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij scheidt de onveranderlijke wet van goed gezag: met het privilege van macht komt de plicht om te dienen.

Dienst is liefde in actie. We zien actieve liefde in onze zorg voor de kwetsbaarsten, de manier waarop we jongeren opvoeden en aanmoedigen, in de bescherming van de natuur. We hebben die prioriteiten gezien in de wijze waarop onze koning zijn leven lang zijn plicht heeft vervuld.

Vandaag hebben we de eer om in deze abdijkerk te zijn met zovelen die deze liefde betonen. U werkt voor goede doelen en organisaties; u bouwt gemeenschappen op; u dient het land in de strijdkrachten, in hulpdiensten en op zoveel andere manieren. Hiernaast zijn vierhonderd of meer buitengewone jonge mensen in St Margaret's Church, die in hun leven dienstbaarheid laten zien. Over heel de wereld in de rijkdelen en het Gemenebest zijn er nog zoveel meer. Uw leven staat in het teken van anderen.

De eenheid die u laat zien, het voorbeeld dat u geeft, is wat ons samenbindt en leidt tot samenlevingen die sterk, vreugdevol, gelukkig en luisterrijk zijn. Zij dragen zware lasten voor ons.

*'Ieder van ons is geroepen door God om te dienen.'*

En het gewicht van de taak die vandaag wordt opgelegd, Majesteit, is alleen te dragen door de Geest van God, die ons de kracht geeft om ons leven te geven voor anderen. Met de zalving van de Heilige Geest wordt aan de koning gegeven wat geen heerser ooit kan verwerven door zijn wil, of door politiek of oorlog of tirannie: de Heilige Geest zet ons aan tot liefde in actie.

Dit wordt ons beloofd door Jezus, die alle voorrechten aflegde, omdat, zoals de eerste lezing ons zegt, God alles voor ons zal geven - zelfs zijn eigen leven.

Zijn troon was een kruis. Zijn kroon was gemaakt van doornen. Zijn regalia waren de wonden die zijn lichaam doorboorden.

Ieder van ons is geroepen door God om te dienen. Hoe dat er ook uitziet in ons eigen leven, ieder van ons kan vandaag kiezen voor de weg van God.

We kunnen zeggen tegen de koning der koningen, God zelf, zoals de koning vandaag hier zegt: 'Geef mij de genade, dat ik in Uw dienst volmaakte vrede mag vinden.'

In dat gebed ligt een belofte zonder grenzen, een vreugde groter dan dromen, hoop die blijvend is. Door dat gebed voor iedere koning, iedere heerser en ja, voor ieder mens, voor ieder van ons, worden wij geopend voor de levensveranderende liefde van God.