

Bron: [CNN](#)

Noot van de redactie: Newt Gingrich is co-presentator van CNN's "[Crossfire](#)", die op weekdays om 18.30 uur ET wordt uitgezonden, en auteur van een nieuw boek, "[Breakout: Pioneers of the Future, Prison Guards of the Past, and the Epic Strijd die het lot van Amerika zal beslissen.](#)" De meningen in dit commentaar zijn uitsluitend die van de auteur.

HOOGTEPUNTEN VAN HET VERHAAL

Newt Gingrich zegt dat ISIS, Hamas en Boko Haram de islam met geweld aan de wereld willen opleggen

Boko Haram bedreigde de gevangengenomen meisjes met de dood als ze zich niet tot de islam zouden bekeren, zegt hij

ISIS wil hetzelfde voor de jezidi-meisjes die ze gevangen nemen, zegt hij

Gingrich: Amerikanen zijn niet 'oorlogsmoe', maar zelfs als we dat wel zouden zijn, zou dat niets uitmaken

CNN —

Slim, succesvol, grappig en knap. [Robin Williams](#) leek alles te hebben. En toch is hij vandaag dood. Blijkbaar [door zijn eigen keuze](#) .

Sinds de Iraniërs op 4 november 1979 de Amerikaanse ambassade in beslag namen en de Amerikanen daarin als gijzelaars hielden, zijn de Verenigde Staten al 35 jaar in oorlog met radicale islamisten. Ze wisten het. Wij hebben ons ervoor verborgen.

Sindsdien zijn radicale islamisten jaar na jaar militanter, verfijnder en talrijker geworden.



Newt Gingrich

Michaël Collopy

Nu, in een boog van terreur van Boko Haram in Nigeria via Hamas in Gaza tot ISIS in Irak, Syrië en Libanon, is er een duidelijke golf van wrede religieuze oorlogvoering tegen de beschaving door fanatici die openlijk genocidale moorden beloven en eraan deelnemen.

Om te begrijpen waarom ik ISIS, Hamas en Boko Haram met elkaar in verband breng, moet je eens kijken naar de taal van hun eigen verklaringen.

Waarom zouden we ze niet op hun woord geloven?

ISIS heeft zijn moordzuchtige bedoelingen pijnlijk duidelijk gemaakt. Het heeft stad na stad bewezen dat het mensen zal dwingen zich tot de islam te bekeren of dat het hen zal doden in aantallen die nu genocidaal worden genoemd.

Zoals president Obama donderdagavond in zijn toespraak zei: “Vele duizenden onschuldige burgers worden geconfronteerd met het gevaar te worden weggevaagd.”

[VIDEO](#)

[De militaire capaciteit van ISIS baart zorgen](#)

[VIDEO](#)

[Voormalig Mossad-chef over staakt-het-vuren](#)

[VIDEO](#)

[Iraakse jezidi's verstoppen zich voor ISIS in de bergen](#)

De groep heeft ook duidelijk gemaakt dat zij haar missie als een wereldwijde oorlog beschouwt. “Ik zeg tegen Amerika dat het islamitische kalifaat is opgericht”, [zei een woordvoerder van de groep donderdag](#). Hij waarschuwde dat de groep Amerika zal aanvallen en “de vlag van Allah in het Witte Huis zal hijsen.”

“Wees geen lafaards en val ons aan met drones”, zei hij. ‘Stuur in plaats daarvan uw soldaten, degenen die we in Irak hebben vernederd. We zullen ze overal vernederen.’

Zijn acties geven ons geen andere keuze dan te erkennen dat ISIS meent wat het zegt.

Veel mensen lijken in de war of misleid te zijn door te geloven dat Hamas niet vergelijkbare genocidale bedoelingen heeft. [Het charter](#) is een nuttig uitgangspunt.

“Israël zal opstaan en overeind blijven totdat de Islam het land elimineert zoals het zijn voorgangers heeft geëlimineerd”, staat er.

Wat betekent ‘eliminieren’, vraag je je misschien af? Meer uit het charter:

“...[D]e Hamas heeft er naar uitgekeken om de belofte van Allah uit te voeren, hoe lang dat ook zou duren. De profeet, gebed en vrede zij met hem, zei: De tijd zal niet komen totdat moslims de Joden zullen bevechten (en hen zullen doden); totdat de joden zich verschuilen achter rotsen en bomen, die zullen roepen: O moslim! er schuilt een Jood achter mij, kom op en dood hem!

Terwijl Amerikanen en Europeanen smeken om een staakt-het-vuren, is het nuttig om de houding van Hamas tegenover dergelijke regelingen te zien. Uit “Artikel Dertien: Vreedzame oplossingen, [vredes]initiatieven en internationale conferenties”:

“[Vredes]initiatieven, de zogenaamde vreedzame oplossingen en de internationale conferenties om het Palestijnse probleem op te lossen, zijn allemaal in strijd met de overtuigingen van de Islamitische Verzetsbeweging. Want afstand doen van welk deel van Palestina dan ook betekent afstand doen van een deel van de religie... de beweging onderwijst haar leden om zich aan de principes ervan te houden en de vlag van Allah over hun thuisland te hijsen terwijl ze hun Jihad bestrijden. ...

“Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem behalve door Jihad”, concludeert het rapport. “De initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn slechts tijdverspilling, een

oefening in nutteloosheid. Het Palestijnse volk is te nobel om zijn toekomst, zijn recht en zijn lot aan een ijdel spel te laten onderwerpen.”

Natuurlijk werd het Handvest van Hamas in 1988 geschreven, dus misschien zijn ze verzacht?

Tijdens deze huidige strijd, terwijl westerlingen de Israëli's smeekten om redelijk te zijn, [versterkte een imam de positie van Hamas](#) in een openbare preek op televisie.

“Onze doctrine in de strijd tegen jullie [de Joden] is dat we jullie volledig zullen uitroeien. We zullen niemand van jullie in leven laten, omdat jullie buitenaardse usurpatoren van het land en eeuwige huurlingen zijn.’

Kennelijk bestaat de organisatie voor dezelfde genocidale missie als ISIS.

Boko Haram heeft zijn eigen bijdrage aan deze haatdragende beweging. Een woordvoerder van Boko Haram vertelde onlangs [aan een Nigeriaanse krant](#) dat “de Nigeriaanse staat en de christenen onze vijanden zijn en dat we aanvallen zullen lanceren op de Nigeriaanse staat en zijn veiligheidsapparaat, evenals op kerken, totdat we ons doel bereiken: het vestigen van een islamitische staat. van de seculiere staat.”

Boko Haram bedreigde de gevangengenomen christelijke meisjes met de dood of met verkoop als slaaf als ze zich niet tot de islam bekeerden.

ISIS zegt hetzelfde tegen de jezidi-meisjes die ze gevangen nemen.

De beschaafde wereld staat voor een existentiële uitdaging van haar bestaansrecht. Deze gewelddadige, genocidale ideologie heeft vandaag de dag meer terrein in handen dan ooit tevoren in de moderne geschiedenis.

Van Nigeria tot Irak wordt de uitdaging georganiseerd door oprechte, serieuze fanatici, gemotiveerd door religie en bereid, en zelfs gretig, om voor hun zaak te sterven.

De westerse elites zijn doodsbang om deze realiteit onder ogen te zien. Jarenlang hebben ze geweigerd deze mensen op hun woord te geloven, en miljoenen Irakezen, Syriërs, Nigerianen, Libanezen, Palestijnen en Israëliërs, en vele anderen, betalen de prijs.

De toespraak van president Obama donderdagavond was een zielig, oppervlakkig, sofistich excuus voor een serieus gesprek met het Amerikaanse volk.

Amerikanen zijn niet ‘oorlogsmoe’.

Maar zelfs als dat wel het geval zou zijn, zou het niets uitmaken. Het alternatief is de overwinning van genocidale moordende religieuze fanatici op een enorm gebied dat zij beloven te gebruiken om de Verenigde Staten aan te vallen.

Het is de taak van een president om dit uit te leggen.

President Lincoln loodste Amerika door een buitengewoon pijnlijke burgeroorlog door de waarheid te vertellen, fouten toe te geven en de Amerikanen eraan te herinneren wat er op het spel stond.

De elites in beide politieke partijen hebben geweigerd onder ogen te zien hoe serieus, wreed en vastberaden onze vijanden zijn.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is na de Veterans Administration het meest disfunctionele federale ministerie, omdat het door zijn cultuur en structuur gedwongen wordt elke president te misleiden en verkeerd te informeren.

Dertien jaar na 11 september, ten koste van duizenden levens, tienduizenden gewonden en biljoenen dollars, zijn de Verenigde Staten zwakker en zijn onze vijanden sterker.

Dit is geen Obama-probleem.

Dit is een Amerikaans probleem.

We hebben een nieuw eerlijk gesprek nodig over hoe wij als vrije mensen de krachten van het kwaad die de planeet achtervolgen gaan verslaan.